

KERSTFEEST IN GUATEMALA

Hallo sponsor,

In december vierden wij het kerstfeest. Dit was ook de dag waarop we ons kerstgeschenk, de Gift of Love, ontvingen. Het was een feestelijke gebeurtenis! Leest u mee wat iemand van AMG hierover vertelt?

Groetjes,
Sheila Nicolle Castañeda Veliz



Hoe is het kerstfeest dit jaar met de kinderen gevierd?

In december vierden de kinderen in Guatemala het kerstfeest met een speciaal programma. De viering begon met het lezen van Mattheüs 1: 18-25. De kinderen stonden stil bij het belang van de geboorte van de Heere Jezus. Hierna werden er verschillende spellen gespeeld, voor iedereen was er iets lekkers en de kinderen konden een stukje voordragen.

Wat voor kerstgeschenken hebben de kinderen gekregen?

Alle kinderen ontvingen etenswaren en daarnaast nog een mooi cadeau. Onder de cadeaus waren onder andere een blauwe of witte tas, een paar sokken, een blauw en een wit t-shirt, een koekjestrommel, een schrift en een puzzel. De cadeaus werden met vreugde en blijdschap ontvangen. De kinderen konden niet wachten om ermee te gaan spelen!

Waarom is het ontvangen van de Gift of Love belangrijk voor de kinderen?

Veel ouders kunnen geen cadeaus voor hun kinderen kopen. Vanwege de armoede waarin ze leven zijn ze al blij als ze een maaltijd op tafel kunnen zetten. De Gift of Love is vaak het enige cadeau dat de kinderen krijgen. De uitreiking van de cadeaus is dus erg speciaal!



Tijdens het kerstfeest ontvingen de kinderen in Guatemala eten en mooie cadeaus